

Contemplatief spiritueel centrum Haarlemmerliede - beleidsplan

Inleiding

In het dorpje Haarlemmerliede bevindt zich de uit 1837 daterende in de zogenoemde Waterstaatsstijl gebouwde St. Jacobus de Meerdere kerk. De bij de kerk behorende pastorie is gebouwd in 1875. De kerk, pastorie en omringende tuin vormen een klassiek ensemble, dat beeldbepalend is voor het dorp en is aangewezen als gemeentelijk monument. Kerk en pastorie zijn nog volop in gebruik bij de gelijknamige parochiegemeenschap. Gezien de toenemende ontkerkelijking en de gewijzigde samenstelling van de dorpsbevolking, die in het verleden vrijwel geheel katholiek was, zal bij een ongewijzigde ontwikkeling de functie van de parochiekerk in de toekomst niet gewaarborgd kunnen worden voor de lokale gemeenschap. Een speciaal in de parochie gevormde werkgroep is zich over de toekomst gaan beraden en is tot de conclusie gekomen, dat de functie van kerk en pastorie moet worden verbreed en zich meer op regionaal niveau zou moeten richten. Dit mede om ook de parochiefunctie te kunnen behouden. Onder leiding van de plaatselijke pastoor, die daarmee in het verleden ervaring heeft opgedaan, is een ambitieus plan ontwikkeld om aan genoemde gebouwen de functie te geven van een contemplatief spiritueel centrum.

Contemplatief spiritueel centrum

Bernard Zweers, die vele jaren in een contemplatief klooster heeft doorgebracht (o.a. in Parijs) en door het vertrek van abdijsion in Diepenveen de laatste drie jaar in Haarlemmerliede woont, heeft de mogelijkheid onderzocht - daartoe aangezet door de stilte en weidsheid van de omgeving en de beschikbare woonruimte - aldaar een self-supporting contemplatieve gemeenschap samen te stellen met enkele geestverwanten zoals die bijvoorbeeld bestaan in Parijs en elders in Frankrijk. De wereldwijde trend van grotere contemplatieve inzet wordt zo ook hier, onder de rook van Amsterdam en Haarlem, verwerkelijkt. In de naast de pastorie gelegen kerk Jacobus de Meerdere, kan men al van dinsdag t/m vrijdag vespers en eucharistie bijwonen.

Een gemeenschap van broeders - die met elkaar een religieuze gemeenschap vormt op katholieke grondslag - zal zeker ook de spirituele dynamiek verder stimuleren van de parochie in Haarlemmerliede en ook in de regio. Dit zijn echter niet alleen religieuzen in de traditionele zin van het woord, maar ook individuen die permanent of tijdelijk willen leven in een gemeenschap die zich houdt aan bepaalde leefregels, waarbij de stilte centraal staat. In dit contemplatief spiritueel centrum worden thematische bijeenkomsten en gezamenlijke maaltijden voor externen vanuit de regio georganiseerd. Het centrum wil een open huis zijn en is toegankelijk voor alle gezindten. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Broeders van het Stille Leven: www.broedersvanhetstilleleven.nl

Verbouw pastorie

Om de pastorie de functie van contemplatief spiritueel centrum te kunnen geven en de bewoners een aanvaardbare huisvesting met stiltemogelijkheden te kunnen bieden, is een interne verbouwing van de sterk gedateerde pastorie noodzakelijk. Op de zolder- en eerste etage worden o.a. kamers heringedeeld en sanitair gemoderniseerd en aangebracht, alsmede wordt een gemeenschappelijke ruimte gecreëerd. Voor deze verbouwing zijn tekeningen vervaardigd door een architect. Het uiterlijk van de monumentale pastorie blijft ongewijzigd.

Financiën

De architect heeft een onderbouwde financiële raming opgesteld. Het totaal komt op € 140.000. Daarvoor wordt subsidie gevraagd aan externen. Voor ongeveer een derde van het bedrag zijn toezeggingen ontvangen.

Planning

De uitvoering van het project vangt zeer waarschijnlijk in de eerst helft van 2018 aan.

Haarlemmerliede, november 2017

Stichting Contemplatief Spiritueel Centrum, kerk Haarlemmerliede